

Finnvedshult i Spelviks socken

Fastigheten beboddes på 1820-talet av skräddaren Åke Holmstrand och hans hustru Fredrika Molander, men redan 1826 kom en ny familj inflyttandes då Åke och Fredrika lämnade gården för att bosätta sig hos sin son Magnus i grannsocknen Svärta.

1826-39 Löjtnanten vid Södermalands regemente, Carl Fredrik Hopp och hans maka Christina Viol kom till platsen tillsammans med sina fyra barn. Hopp fick avsked från sin tjänst 1838 på grund av "sjuklighet" och året därpå, den 10 januari 1839, avled han av lungdot. Änkan och barnen flyttar till Stenhammar i Gnesta socken senare samma år.

1839-77 I augusti 1839 kommer arrendatorn Hans Hjelm och hans hustru Gustafva Olsdotter med sönerna Petter och Gustaf till Finnvedshult. Hans var född 1801 i Vadköping medan Gustafva var född i Spelvik på godset Hammarlund där hennes far varit rättare. I oktober 1852 dör Gustafva i sviterna av "ett olyckligt fall" och året därpå gifter sig äldste sonen Petter med Lena Märta Frid född i Venngarn 1832. Petter och Lena Märta tar över arrendatoransvaret för Finnvedshult när Hans trä-



Finnvedshult under tidigt 1990-tal

der tillbaka och paret får fyra barn under de kommande tio åren. Hans Hjelm dör på gården den 1 maj 1871 av "hög ålderdom".

1877-1901 Apotekare Hjalmar Olsson flyttar hit efter att ha bott i Trosa under många år där han varit verksam. Han är änkeman och med sig har han därför den 26 år yngre hushållerskan Frida Dahlbom och hennes "oäkta" som Ruben Oskar. Efter en tid på gården, den 23 oktober 1880 nedkommer Frida med en dotter som får namnet Axelina Josefina. I födelseboken uppges faderns namn vara okänt men i husförhörslängden noteras "Hjalmar Olsson har erkänt sig vara fader". Om han även var far till sonen ges inget besked om men Ruben skrivs i vuxen ålder med efternamnet Olsson så sannolikheten är stor. Hjalmar Olsson dör i slutet av 1900 av "stenpassion" och året därpå flyttar Frida från Finnvedshult till Maria församling i Stockholm.

1901-1948

Nu följer en nästan halvsekellång era där huset ägts av samma familj. Casper Loo var bokhållare vid Hammarlunds säteri när han flyttade hit den 11 maj 1901. Med i hushållet fanns hans hustru Brita Cajsa Ersdotter-West, barnen Helga Sofia, Nils Albert och Rosa Charlotta liksom Caspers åldriga mor Ulla Grave. När Casper och Brita Cajsa båda går ur tiden med endast en veckas mellanrum i maj 1918, båda i farsoten Spanska sjukan som tog 49 församlingsbors liv detta år, får den då 21-årige Nils Albert snabbt ta över tillsammans med yngsta systemen. De båda driver jordbruk på gården och lever tillsammans utan att bilda egna familjer. Nils dör fredssommaren 1945 medan Rosa går bort den 21 augusti 1948. I bouppteckningen testamenteras gården till Helga Sofias barn som säljer gården till nästkommande ägare.

1950-1968

Under dessa år ägs gården av Per och Lovisa Haraldsson.

1969-2008

William och Lisa Flykt

2009-

Fredrik Pålsson och Jessica Borm